

ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Storm

Par Philippe Robrecht

Album : Robrecht Live

Ik heb m'n deel gehad

Niet op m'n gat gezeten

Soms ben ik 't werken zat

Een mens heeft zijn verleden

En dat ik rusten mag

Dat kan me weinig schelen

De spanning van de nacht

Die kan je met me delen

refr.:

Verlos me van de storm

Ik hou het niet meer uit

Laat de zee bedaren

Ik zit vast in de kajuit

Verslaafd zijn aan die dwang

Je kan het van me krijgen

Ik kreeg het levenslang

Geen mens kan me bevrijden

Later zal ik moe zijn

Dat kan ik niet ontlopen

Dan drink ik liters wijn

Om zoals velen zever te verkopen

refr.(3x)

ICIBILLET.COM