

ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Spoor van vernieling

Par Jan De Wilde

Album : Hè Hè

Verijdelde verwachtingen en opgegeven hoop

Zwaargewonde harten en gevoelens in de knoop

Verwaarloosde vriendschappen en eelt op de ziel

Muizenissen in 't hoofd en stokken in 't wiel

Mijn erfenis bestaat uit een morele woestenij

Ik laat een spoor van vernieling achter mij

Een spoor van vernieling achter mij

Een onthoofde teddybeer met amper nog één poot

Geraamte van een wekker en een afgetuigde boot

Een hele berg textiel en een mechanisch schrijfmachine

Een hoge stapel borden en een auto of tien

Twee vrachtwagens papieren met een hoop rijmelarij

Ik laat een spoor van vernieling achter mij

Een spoor van vernieling achter mij

Badkuipen vol papjes en een leeggezogen moe

Een zwembad zuiver water en een uitgemolken koe

Twintig hectoliter wijn en zesentwintig zwijnen

Zevenhonderd kippen, achtennegentig konijnen

Dit was niet wat je 'n hapje noemt, dit was een vreetpartij

Ik laat een spoor van vernieling achter mij

Een spoor van vernieling achter mij

Hitler deed nog beter, hem bewonder ik het meest

Hij was wel vegetariër, maar lustte mensenvlees

Ik wil me ook niet meten met Pol Pot of Genghis Khan

'k Kan zelfs nog niet in de schaduw van Attila staan

Ik ben er nog lang niet, maar ik leer alle dagen bij

Ik laat een spoor van vernieling achter mij

Een spoor van vernieling achter mij