

ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Ik Heb Hem Zo Lief

Par Isabelle A

Album : Het beste van

Wat lig je hier stil
en zo bleek op dit laken
ik mis in je handen
de kracht van weleer
je ademt heel rustig
maar zo onregelmatig
de grapjas in jou
die herken ik niet meer
waar je ook kwam
plezier zat aan tafel
je had iedereen altijd vlug op je hand
maar toen ik je vroeg:
zeg rijd eens wat trager
ik wou je toen smeken:
gebruik je verstand

ik wil je niet kwijt

ik knijp in je handen

o god laat hem leven

ik heb hem zo lief

hij heeft van die kuren

en zotte gebreken

u kent hem ik bid u

ik heb hem zo lieeeeef

nog nooit zag ik jou
zo breekbaar en tenger
gevoed door die buisjes,
heb je geen kou?
mocht ik het kunnen
ik bracht je tot leven
m'n adem, m'n hartslag
ik gaf ze aan jou
en buiten op straat
gaat het leven maar verder
een film waar uit jij zo brutaal bent gestapt
ik sluimer, ik droom en ik zie jou opeens
als een bloem die gebroken is
binnen de knoop

ik wil je niet kwijt

ik knijp in je handen

oh god laat hem leven

ik heb hem zo lief

hij heeft van die kuren

en zotte gebreken

u kent hem ik bid u

ik wil je niet kwijt

ik knijp in je handen

oh god laat hem leven

ik heb hem zo lief

hij heeft van die kuren

en zotte gebreken

u kent het ik bid u

ik heb hem zo lieeeeef

ik wil je niet kwijt

ik knijp in je handen

o god laat hem leven

ik heb hem zo lief

hij geeft van die kuren

en zotte gebreken

u kent hem ik bid u

ik wil je niet kwijt

ik knijp in je handen

o god laat hem leven

ik heb hem zo lief

hij heeft van die kuren

en zotte gebreken

u kent hem ik bid u

ik heb hem zo lieeeeef

ICIBILLET.COM