

ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Een mooi verhaal

Par Isabelle A

Album : Het beste van

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal

Op een zomerdag, niet ver van hier

Hij, een donkerbruin verbrand avonturier

Zij op zoek naar een gouden zonnestraal

En zoals het past in elk mooi verhaal

Kwamen hij en zij ergens samen

Ergens kruisten beide paden

En de blauwe lucht zat vol met muziek

En de wereld is plots gaan stilstaan

Hij en zij dachten niet meer aan de tijd

En ze zochten gauw een plekje in het groen

Hun verhaal begon daar met een zoen

Beiden wilden alles weten van mekaar

Maar wat zij vertelden was banaal, banaal

Hij sprak van de zee en van 't mooie weer

Zij van gekke vakantieplannen en van heerlijke gouden stranden

Net als kleine kinderen dansten ze vrij

Plukten bloemen en zonnestralen

Geen van beiden dacht nu nog aan de tijd

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal

Op een zomerdag, niet ver van hier

Hij, een donkerbruin verbrand avonturier

Zij op zoek naar een gouden zonnestraal

En zoals het past in elk mooi verhaal

Komt aan alles steeds een einde

Ergens moeten de wegen scheiden

Nog een laatste zoen en toen was het uit

Zij trok verder naar het zuiden

Hun geluk geraakten zij steeds verder kwijt

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal

Op een zomerdag, niet ver van hier

ICIBILLET.COM