

Paroles de chanson

03/05/2026

Nana

Par Herman Finkers

Album : Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig

Nana

Ik had vannacht een natte droom

Van Nana Mouskouri die zonder schroom

In minirok

Langzaam haar bril uittrok

Ze keek me daarna glazig aan en opende haar mond

Ze zei dat zij me zonder bril veel kanpper vond

Liefdebrieven schreef ik haar, o zo vele malen

Ik kreeg 'r ook nog een terug, ze wou de strafport

niet betalen

Dus tijd dat ik nuchter raak

Dat ik uit die droom ontwaak

Hoor eens hoe ik dapper roep

Acht, uit die Mouskouri komt ook gewoon poep