

ICIBILLET

## Paroles de chanson

03/05/2026

# Wij Zijn De Jongens Van Den Bouw

Par Bertus Staigerpaip

*Album : Piraten Muziek*

'K sta iedere morgen op voor dag en dauw

'K heb altijd goeie zin dus geen gemauw

Al heb ik 'n kater of voel ik me rot

M'n vrouw zegt: blijf toch thuis, je lijkt wel zot

**Ik zit al jaren in de bouw**

**Bij regen of in barre kou**

Ik metsel en ik stuc, ik timmer en smeer

Ik ga de hele dag flink te keer

Tijdens de schaft eet ik 'n sneetje of tien

Vier krentebollen en 'n appelsien

**Ik zit al jaren in de bouw**

**Bij regen of in barre kou**

**Sjouwen, bouwen**

**Sjouwen, bouwen**

**Sjouwen, bouwen**

**Ik zit al jaren in de bouw**

Nee ik zou niks anders willen

Op 'n kantoor m'n tijd verspillen

Ik blijf sjouwen, altijd bouwen

Lekker douwen in de bouw

We zingen op de steiger 't hoogste lied

Van lalala, want teksten kennen we niet

Met z'n allen knallen wij d'r tegenaan

Tot we om 'n uur of vijf naar huis toe gaan

**Ik zit al jaren in de bouw**

**Bij regen of in barre kou**

**Sjouwen, bouwen**

**Sjouwen, bouwen**

**Sjouwen, bouwen**

Sjouwen, bouwen

Sjouwen, bouwen

Sjouwen, bouwen

Sjouwen, bouwen

ICIBILLET.COM