

ICIBILLET

Paroles de chanson

03/05/2026

Blommenkinders

Par Armand

Album : De beste van

Mensen met bloemen in hun haar, wat vreemd Zeg

Die misselijk makende middenstand

Mensen die van iedereen willen houden

Men vraagt zich af "wat is er aan de hand"

Denken ze dan niet aan geld

Je moet toch werken voor je brood

Zonder voedsel ga je immers toch kapot

Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait

Is de mens van binnen dan al zo rot

Blommenkinders leg die stiletto's eens weg

Vergeet die bloedige taferelen

Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht

Vechten gaat zo gauw vervelen

Of is de mens onwetend, onnozel, verblind

Door z'n materialistisch bestaan

Door het aap-noot-mies van de struggle for life

Die hem belet geestelijk verder te gaan

Het is nuttig, geloof me, voor één keer

Te overdenken waarvoor je leeft

Want het is heel wat meer dan een slijk der aarde

Waarvoor men zwoegt tot men geen asem meer heeft

Blommenkinders leg die stiletto's eens weg

Vergeet die bloedige taferelen

Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht

Vechten gaat zo gauw vervelen

(Schelden op het nieuwe bewijst dat je bang bent

Zet die vooroordelen opzij, hoop doet leven

De gedachte aan iets moois

Maakt toch immers iedereen blij

Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde

Maar nu het de goede kant uitgaat

Wil ik helpen, althans proberen te streven

Naar een wereld zonder haat)

De zomer van '67 werd met bloemen getooid
Nog nooit hebben zoveel kleuren de mensen gesierd
En ook al heeft het bij elkaar maar een goed jaar geduurd
Ik ben blij dat ik het ook heb gevierd
En als ik straks weer thuiskom in mijn jungle met planten
Dan voel ik een rilling door mijn ruggegraat gaan
En ik weet dat de bloemen nog steeds niet verwelkt zijn
Voor die vogels die ze nog zien staan

Blommenkinders leg die stiletto's eens weg

Vergeet die bloedige taferelen

Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht

Vechten gaat zo gauw vervelen