

ICIBILLET

## Paroles de chanson

03/05/2026

# Ik Kan Je Niet Vergeten

Par André Hazes

*Album : Top 40 En Tipparade uit 1991*

Door het raam kijk ik op straat

Kom je of ben je nog kwaad?

Ja ik wacht

Misschien gaat zo de telefoon

Ik hoor de regen op het dak

Ik zit nu niet op men gemak

Iedere auto die er stopt

Dat kan jij zijn

Zelfs de lichten gaan al aan

Toe je laat me toch niet gaan

Alsjeblieft dat doe je me toch niet aan

**Ik kan je niet vergeten**

Ik denk dat jij straks hier bij me bent

Ik blijf toch aan je denken

Alleen zijn ben ik niet gewend

**Ik kan je niet vergeten**

Een kleine ruzie en het is voorbij

Neen dat kan toch niet waar zijn

Altijd was jij alles voor mij

Ik hou mezelf voor de gek

Ah ik ook met men grote bek

Het is maar goed dat niemand weet hoe ik me voel

Want ze lachen zich kapot oho

Ach wat vinden zij het rot

Maar ik zeg niets

Als je begrijpt wat ik bedoel

Ja het spijt me wat ik zei

Maar misschien kom je weer bij mij

Ja ik hoop het want ik kan niet zonder jou

**Alles voor mij**

**Alles voor mij**